

Windstruten



STIG ANDERSSON

NY CHEF PÅ TORSLANDA



40 år gammal är han, den nye flygplatschefen på Torslanda och av dessa 40 år har han tillbringat 15 på den flygplats som han nu blir chef över. Det är därför inte så underligt att en stor del av blommorna på Stig Anderssons skrivbord, som sökt sig hit med anledning av utnämningen, kommer väster ifrån. Goda insatser glöms inte så fort, åtminstone inte av gamla vänner.

Smälning till börden och med småländsk idog- och envishet har denne förunderlige man tagit sitt arbete som ett kall. Alltid har man funnit hans arbetsbord dignande under papper, men inte av papper i virrvarr, utan av papper i prydliga travar med anteckningar om vad som har gjorts och vad som skall göras. Ordning och reda skapar tydligen mera tid för mera ordning och reda.

När han på sommaren 1943 för första gången hamnade på Torslanda, var det efter en kort sejour på Bulltofta, där man kan börja spåra honom i luftfartsverkets analer. Men innan dess hade han tagit praktisk realexamen på handelslinjen i sin hemstad Nässjö 1938. 1940 återfanns han i Stockholm som nybakad ingenjör, utgången från Stockholms tekniska instituts högre fackavdelning för maskin- och flygteknik. Därefter följde värnplikt vid flygvapnet och utbildning till flygförare. Silvervingarna erövrades hösten 1941 och placeringen blev sedan F 4, dåvarande störtbombflyget i Östersund.

När Vindstrutens utsände söker upp honom för att få några ord ur hans egen mun, varför han överger Norra förvaltningen för Torslanda, så blir svaret:

- Jo du förstår Torslanda, det är helt enkelt hemkomsten för mig. Det är där som jag lämnat 15 av mina hittills bästa år och det är där som jag bildat

familj och har släkt och vänner.

- Men, invänder vi, Norra förvaltningen är ju nästan jungfrulig mark med nya flygplatser, nytt folk och nya pengar. Skulle det inte vara mera stimulerande att arbeta där, där man nästan för var dag som går kan se resultat av sin möda?

- Jo, på sätt och vis. Norra förvaltningen har varit uppfriskande att jobba med, inte minst därför att jag alltid mötts av ett gott samarbete från såväl statliga, kommunala som enskilda intressenter samt från hela förvaltningens personal. Kommer därtill att det vidsträckt förvaltningsområdet, från Kiruna i norr till Rommeled i syd, så gott som sammanfaller med den övningsräjong där jag som ung stridsflygare tumlade om i luftrummet. Följaktligen känner jag varje skrymsle och vrå däruppe, lika bra som min egen byxficka, och det är inte utan saknad som jag nu lämnar Norrland för Torslanda. Torslanda flygplats, fortsätter Stig, tillkom redan 1923. Så där kan man inte tala om jungfrulig mark, möjligen om lägervall. Där är det, bildligt talat, hög tid att sätta plogen i marken. Jag tror att det är ett jobb som passar mig och utan att avlägga några bragelöften, så skall det bli min möda och ambition, att arbeta för att Göteborg skall få en flygplats, värdig rikets andra stad.

Slutligen skall jag be, liksom intervjuoffren i radio brukar passa på tillfället att hälsa hem, att få ta tillfället i akt för att till dem, både inom och utom Norra Flygplatsförvaltningen, som jag tyvärr inte kommer att nå innan jag växlar arbetsplats, få rikta ett tack för ett synnerligen trevligt samarbete och gott kamratskap.

Sade Stig Andersson och återgick till papper, papper, papper.

SEMESTERTIPS

de'
va'
på
Capri...



Visserligen är det kanske för tidigt att börja fundera på semestervärdet i april månad, men många frågar sig redan ängsligt hurudan vinter det skall bli i sommar efter den vackra sommar vi haft i vinter. För dem som funderar på att lämna landet under semestern, men ännu inte gjort upp några definitiva planer kommer Vindstruten här med ett finfint tips.

Casa Caprile, drottning Viktorias underbara villa i Anacapri på Capri utanför Neapel väntar på er, som har intresse för att vidmakthålla och öka de kulturella kontakterna mellan Sverige och Italien och vice versa. Sverige-vännen, arkeologen och ingenjören Leric i Rom - bekant som kung Gustaf Adolfs vän och kompanjon vid de etruskiska utgrävningarna - har donerat Casa Caprile till en fristad för svenskar med ovan nämnda ambitioner. Det bästa är att graden av dessa ambitioner inte behöver redovisas genom någon doktorsavhandling eller liknande, utan det är känslan som är utslagsgivande. Och vem har inte känsla för Italien.

I det numera helt moderniserade Casa Caprile har sålunda svenskar med nyss nämnda känslor möjlighet att, i mån av platstillgång, få bo i högmoderna, elegant inredda rum och att få hel-pension med tre mål mat om dagen för en så förmånlig kostnad som endast 25 kr per dygn (då ingår ändå vin till två mål och servis).

Det kan tilläggas att denna Lericis donation utmärkt väl kompletterar raden av svenska institutioner i övrigt på Capri; först och främst Axel Munthes donation till svenska författare, journalister och konstnärer - San Michele. Vidare professor Öhmans astrofysiska station och slutligen den svenska ornitologiska stationen på Barbarossa-berget.

T o m den 10 april kan man skriva till Casa Caprile svenska föreståndarinnan fru Karin Söderlund, under hennes bostadsadress: Gibraltargatan 20 Göteborg och därefter är hennes adress: Casa Caprili, Anacapri (per Neapel), Italien.

Capri är en underbar ö - och Medelhavet är alltså Europas badsjö nummer ett.

Och så glöm inte vykortet till Vindstruten.

