

# Invigningen

Invigningen av Torslanda flygplats skedde den 5 august 1923. Den skulle skett dagen innan, men på grund av dåligt väder flyttades den fram en dag - det var nämligen flygtävlingar i samband med invigningen. Se en annan skärm!



Invigningen skedde den 5 augusti 1923 av kronprins Gustaf Adolf. Tusentals människor hade samlats och vi ser här att många besökare kom i sina bilar. Dagen då invigningen skedde var det också en flygtävling som pågick – några av flygplanen syns i luften.



Vid invigningen var Gustaf Adolf kronprins. Han blev kung 1950 och tog då namnet Gustaf VI Adolf. Han regerade fram till sin död 1973 då vår nuvarande kung tog över. Gustaf VI Adolf var farfar till Carl XVI Gustaf. På denna bild besöker han flygplatsen 1949 och ses här tillsammans med flygplatschefen Mauritz "Moje" Hinnerson.



Kronprins Gustaf Adolf står vid entrén till restaurangen beredd att inviga.



Invigningen sker inför tusentals besökare.



Efter invigningen är gjord går kronprinsen nedför trappan och hälsar på Göteborgs fullmäktiges vice ordförande Herman Lindholm, som varit en av de drivande att etablera flygfältet.



Prinsessan Ingeborg tillsammans med prins Carl Jr och prins Bertil. Kommandörkapten Lübeck syns också på bilden.



Här ser man var restaurangen låg i förhållande till den Blå Hangaren. Idag är det golfbana på området och Torslanda Golfklubbs klubbhus ligger ungefär där hangaren låg.



Några dagar efter invigningen besökte även kung Gustaf V flygplatsen. Här ses han vid entrén till restaurangen, där hans son förrättat invigningen några dagar tidigare.