

Personer som fått gator uppkallade efter sig

Tre personer som har verkat på Torslanda flygplats har fått gator uppkallade efter sig. Gatorna ligger i Amhult och på mark som en gång i tiden tillhört flygplatsen.



Gösta Andréé

Gösta Andréé föddes 1899 i Stockholm och tog flygcertifikat 1919 (som på den tiden hette aviatördiplom). Året efter genomgick han militär flygutbildning till fältflygare. 1920 var han den förste svensk som ensam flög över Engelska kanalen. 1929 genomförde han den första svenska långdistansflygningen Stockholm-Kapstaden tur och retur. Han blev chef för flygplatsen i Torslanda 1931, där han titulerades direktör. Samtidigt var han ombudsman på Aeroklubben med uppdrag att bygga upp en civil flygskola på Torslanda. Under hans tid på flygplatsen expanderade privatflyget och Torslanda blev privatflygets Mecka i Sverige. Trafikflyget gick det däremot sämre för under denna period. 1944 blev han chef för Visby flygplats. Han dog i en flygolycka 1959 strax utanför Visby.



Gösta Andréé var flygplatschef 1930-1944.



Carl-Gustaf "Kagge" Rydelius, Albin Ahrenberg, Gösta Andréé och Gösta Fraenckel

Einar Erikson

Einar Erikson föddes 1894 på Rådmansö i Stockholms län. Han utbildade sig till flygmekaniker. Efter att han gift sig bodde familjen i Midsommarkransen, då Einar arbetade på Tvetaberg flygplats (utanför Södertälje). Då flygplatsen i Torslanda skulle anställa en person som skulle ansvara för flygplatsen sökte Einar tjänsten. Han blev då anställd som flyghammästare av Göteborgs Flyghamns AB. Med familjen flyttade han till Torslanda och de fick en tillfällig tjänstebostad i en före detta bondgård i Åckera-raden i Amhult. Han var lovad en ny tjänstebostad och den byggdes strax intill restaurangen en kort tid efter att de flyttat till Torslanda. Einar var den ende anställda under flera år och när han förlängde avtalet 1938 titulerades han hamnfogde. Einar blev sjuk i hjärnhinneinflammation och lämnade sin tjänst 1942 och dog strax efter detta.



Porträtt på Einar Erikson



Einar Erikson vid slipen. Havsbadskolonin i bakgrunden.



Huset i förgrunden är den tjänstebostad som byggdes till Einar Erikson och hans familj. I bakgrunden syns den blå hangaren.



Einar Erikson promenerar med sin fru. Den gamla restaurangen syns i bakgrunden.

Gösta Fraenckel

Gösta Fraenckel föddes i Göteborg 1885. Han kom från en företagarfamilj. Gösta studerade på universitetet och tog fil kand i matematik och kemi 1905. Han fortsatte sedan med handelsstudier i Hamburg och Paris. 1909 gick han in som delägare i faderns firma och blev efter dennes död chef. Företaget importerade bland annat konstgödsel. Fraenckel gjorde en långresa med bil till Istanbul tur och retur 1927. Flygcertifikat tog han inte förrän 1933 och blev då en hängiven och legendarisk flygare. Mest känd blev han när han under 1940-talet gjorde ett antal uppstigningar med kikhostesjuka barn, vilken behandlingsmetod han ansåg gav goda resultat. Han dog 1980.



Gösta Fraenckel i vänstersits i ett SAAB Safir. På vingen sitter Urban "Pysen" Lindén – en legendarisk flygmekaniker.



Gösta Fraenckel och Urban "Pysen" Lindén.



Uno Ranch och Gösta Fraenckel var bägge mycket hängivna flygare i Torslanda.